



Carl Persson †

F fanjunkaren och fabrikören Carl Persson, Bjärnum, har hastigt avlidit i en ålder av 76 år. På morgonen skulle han göra en cykeltur i samhället då han segnade ner och dog.

Den bortgångne var född i Vissetofta församling. 19 år gammal tog han värvning vid grenadjärregementet där han stannade till 1925, då han avgick med sergeants grad. Under andra världskriget inträdde han åter i militärtjänst och avancerade då till fanjunkare.

Efter slutad militärtjänst 1925 bosatte sig Carl Persson i Bjärnum, där han blev delägare i Bjärnums slöjdfabrik. År 1938 överlät han sin del av firman till sina bröder för att själv inköpa en fabrik i Vårsjö, vilken han året därpå fick avveckla på grund av att landet påkallade full beredskap inom krigsmakten. Efter krigets slut 1946 tog han anställning på sina bröders fabrik där han var kvar till uppnådd pensionsålder.

Närmast sörjande är maken Ag da, född Lennström, barnen, Ingegerd, assistent vid försäkringsbolaget Trafik, Stockholm, Gunnel, med make rektor Seved Rohlin, Gävle, Kerstin, med make, bankdirektör Ebbe Ingerlid, Lund, och Inga-Lill, med make advokat Tom Pehrsson, Tomelilla, samt barnbarn och barnbarnsbarn, fyra bröder övrig släkt och många vänner.

## BEGRAVNING

- I N Åkarps kyrka jordfästes på lördagen stoftet efter f. fabrikör Carl **Persson**, Bjärnum. Vid kistan prestaverade driftschef Sven-Eric Persson, Bjärnum, och civilingenjör Gösta Persson, Näs-sjö.

Medan de närmast anhöriga inträdde i kyrkan, spelade kantor Helge Koch Preludium, av Söderholm, och därpå spelade folkskollärare Gunnar Germundsson på violin Jesu, Jesu du är min av J S Bach. Akten inleddes med ps. 355 varpå kyrkoherde Sigfrid Hasselquist höll griftetalet över orden Medan dagen varar måste vi göra dens verk som har sänt oss, natten kommer då ingen kan verka, samt vigde stoftet till den eviga vilan. Efter valda bibelord följde bön och ps. 594:1-4 och därefter altartjänst med begravningsmessa som avslutades med Välsignelsen och ps. 331. Från orgelläktaren spelade Gunnar Germundsson violinsolot Andante religioso, av Chr. Sinding. Sedan de närmaste samlats kring kistan läste rektor Seved Rohlin, Gävle en dikt till den bortgångnes minne varefter de anhöriga tog ett tyst farväl. Under tonerna av Melodia funebre, av D Olsson, fördes kistan till familjegraven på Gamla kyrkogården Efter gravsättningen läste kyrkoherden bön och lyste frid över griften och som avslutning sjöngs unisont psalmen Härlig är jorden.

Därpå samlades man till en minnesstund i Församlingshemmet där tal hölls av kyrkoherde Hasselquist. På de anhörigas vägnar framförde han även ett tack för visat deltagande och för alla blommor samt för de medel som skänkts till Röda Korsets verksamhet.



Min älskade Make,  
vår käre Far och Morfar

**Carl Persson**

född 8/7 1896

har i dag lämnat oss, djupt  
sörjd och saknad, i tacksamt  
minne bevarad,

Bjärnum den 12 mars 1973.

**AGDA**

Ingegerd

Gunnel och Seved

Kerstin och Ebbe

Inga-Lill och Tom

Barnbarn, Banbarnsbarn

Syskon

Övrig släkt och vänner

För dem som önskar följa vår  
käre till den sista vilan meddelas  
att jordfästningen äger rum  
i N. Åkarps kyrka lördagen  
den 17 mars kl. 13.00.

Efter akten inbjudes till en  
minnesstund i församlings  
hemmet.

Klädsel: Kavaj.

Meddelas endast på detta sätt.

I stället för blommor tänk på  
Röda Korset.